

**Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ)**  
**στην κοπή Βασιλόπιτας και την Γενική Συνέλευση**

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Εκπρόσωποι Φορέων και Συλλογικοτήτων, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ - ΣΜΥΑ, κυρίες και κύριοι!

Συνηθίζεται σε παρόμοιες τελετές ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός Συλλόγου, να προβαίνει σε ένα σύντομο απολογισμό πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε και να απευθύνει ευχές, βάζοντας και αισιόδοξους στόχους για την χρονιά που έρχεται. Αποφεύγοντας να σας κουράσω αλλά τιμώντας την παράδοση, θα δοξάσω τον Θεό που είμαστε όλοι και φέτος παρόντες, έχουμε υγεία και ζούμε σε ένα περιβάλλον σχετικής ασφάλειας και ειρήνης.

Θα υπενθυμίσω ότι το δίσεκτο 2024 ήταν ένα πραγματικά δύσκολο κι απαιτητικό έτος από όλες τις απόψεις. Μέσα σε ένα ασταθές και διαρκώς πιο ανασφαλές διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους να μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή μας, οι πολίτες της Χώρας ταλαιπωρημένοι από την υπερδεκαετή μνημονιακή κρίση και την πανδημία, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και τις συνέπειες των εντάσεων, των πολέμων και των συνεχώς αυξανόμενων διεθνών ανταγωνισμών. Της διαταραχής που αυτές προκαλούν στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές των πρώτων υλών, των υπηρεσιών και των αγαθών. Κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την αισχροκέρδεια και την αναλγησία της ελεύθερης οικονομίας και την ανεπάρκεια των ιθυνόντων να τιθασεύσουν τις ανεξέλεγκτες πια αγορές.

Αν προσθέσουμε σε αυτά και το δημογραφικό μας πρόβλημα που γίνεται πλέον εφιαλτικό, μαζί με την φυγή χιλιάδων νέων μας για αναζήτηση καλύτερης τύχης σε άλλες Χώρες, διαπιστώνουμε με θλίψη την κατάταξή μας πλέον στους ουραγούς της Ευρώπης και των ανεπτυγμένων κρατών, σε πολλούς τομείς και δείκτες και δυστυχώς όχι μόνο στους οικονομικούς.

Αλλά και στον δικό μας χώρο αυτόν της Εθνικής Άμυνας τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα. Από την αρχή του έτους είχαν διαρρεύσει επικίνδυνοι σχεδιασμοί που αναφέρονταν στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στα μετοχικά ταμεία, στο Σώμα Υπαξιωματικών κ.λπ και είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κι ανησυχία στα στελέχη των ΕΔ και τους απόστρατους συναδέλφους. Ο νέος Υπουργός υιοθέτησε όπως φαίνεται άκριτα όλους αυτούς τους σχεδιασμούς εντάσσοντας τους στην περιβόητη και πολυδιαφημισμένη ατζέντα 2030, αποφασισμένος να τους υλοποιήσει παρά τις αντιδράσεις.

Η πανωλεθρία με τις άδειες θέσεις στις παραγωγικές σχολές Αξιωματικών κι Υπαξιωματικών το περσινό καλοκαίρι, μαζί με τις εκατοντάδες παραιτήσεις από όλους τους κλάδους κι ειδικότητες, θα έχει τεράστιες συνέπειες για την επάρκεια και το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων. Από το φαινόμενο δυστυχώς επλήγη κι η δική μας σχολή, η ΣΜΥΑ, με τεράστια κενά ιδιαίτερα στην τεχνολογική κατεύθυνση. Οι συνεχείς παρεμβάσεις μας σαν Σύλλογος αλλά και σαν Συντονιστικό Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ και οι προσπάθειές μας να εισηγηθούμε μέτρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του φαινομένου, έπεσαν στο κενό. Την ίδια τύχη είχαν αλλοίμονο

και οι περισσότερες εισηγήσεις μας που αφορούν όχι μόνο τις σχολές αλλά και τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη και αφορούσαν μισθολογικά, βαθμολογικά θέματα αλλά και θέματα ισονομίας και δικαιοσύνης.

Το νέο έτος ανοίγει με ακόμα πιο δυσάρεστους οιωνούς. Οι πόλεμοι τριγύρω μας καλά κρατούν και τα μέτωπα κι οι εντάσεις αυξάνονται. Η αλλαγή ηγεσίας στη μητρόπολη του καπιταλισμού εντείνει τις διεθνείς ανησυχίες και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι επιπτώσεις θα έχει και για την Χώρα μας. Η ακρίβεια δεν υποχωρεί και τα νοικοκυριά στενάζουν. Οι νέοι συνάδελφοι με οικογένειες και παιδιά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο βεβαρυμμένο κόστος ζωής κι οι πιο ηλικιωμένοι νιώθουν απογοητευμένοι από τις περικοπές των εισοδημάτων τους που ποτέ δεν επανήλθαν στα πρότερα επίπεδα κι ανασφαλείς από την διαρκή επιδείνωση της ιατροφαρμακευτικής κι ασφαλιστικής τους ικανότητας.

Το δείγμα γραφής του Υπουργείου για τη νέα χρονιά είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Οι σαρωτικές αλλαγές κι οι αποστρατείες στους υγειονομικούς και στην ηγεσία του Στρατεύματος με τις έκτακτες κρίσεις, που έχουν φτάσει πλέον στον βαθμό του Συνταγματάρχη κι αντιστοίχων δημιουργούν πανικό. Σπρώχνονται στελέχη έμπειρα κι απαραίτητα, άτακτα κι άκριτα στην αποστρατεία, χωρίς να έχουν συμπληρώσει καν τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο. Οι φήμες μιλούν για σαρωτικά νομοσχέδια τους πρώτους μήνες του έτους που θα αφορούν όλη την αντιδραστική ατζέντα. Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Μετοχικά Ταμεία, περιουσία των ΕΔ και των Μετοχικών Ταμείων, Σώμα Υπαξιωματικών.

Για τον Σύλλογο μας που βρίσκεται σε τροχιά αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου η περιγραφόμενη κατάσταση αποτελεί μια ισχυρή πρόκληση. Το νέο Δ.Σ. ανανεωμένο και δυναμικό πρέπει να αντιμετωπίσει τις δύσκολες προκλήσεις που οι καιροί κι η πραγματικότητα προτείνουν. Με ενότητα και αποφασιστικότητα, οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας σε αगाστή και ισότιμη συνεργασία με τους άλλους Συλλόγους Αποφοίτων ΑΣΣΥ, για την αναβάθμιση των προγραμμάτων Σπουδών στις Σχολές μας και την ισοτιμία των πτυχίων των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με τα αντίστοιχα πτυχία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Να ματαιώσουμε τα σχέδια του Υπουργείου για Σώμα Υπαξιωματικών και τον οποιοδήποτε συσχετισμό του με τους Αποφοίτους των Σχολών μας. Να συνεχίσουμε την διεκδίκηση για την κατάργηση των άδικων και προκλητικά ρατσιστικών νόμων της περασμένης δεκαετίας και για καλύτερη βαθμολογική εξέλιξη και αμοιβές για τους αποφοίτους μας, αντίστοιχη του επιπέδου σπουδών τους, της προσφοράς τους στο στράτευμα και στην Πατρίδα και την αξία τους.

Να υπερασπιστούμε με πάθος τα δίκαια αιτήματα των απόστρατων αλλά μαχητικά ενεργών συναδέλφων μας στο Σύλλογο, των χηρών και των ανήμπορων που ξοδέψαν την ζωή τους, τα νιάτα τους και την υγεία τους, με την σκληρή δουλειά τους, όρθιοι στις επάλξεις σε συνθήκες αντίξοες, επενδύοντας σε ασφαλή κι αξιοπρεπή γεράματα και τώρα διαψεύδονται.

Θέλοντας να κλείσω αισιόδοξα θα ομολογήσω με χαρά και με έκπληξη την είσοδο στον Σύλλογο το τελευταίο διάστημα, δεκάδων νέων εν ενεργεία κυρίως συναδέλφων. Σας καλωσορίζουμε και σας καλούμε να αγαπήσετε τον Σύλλογο σαν το σπίτι σας. Είστε το μέλλον και σας ανήκει. Μάθετε την ιστορία του και την προσφορά του στους αποφοίτους και με σεβασμό στους παλαιότερους και την αγωνιστική διάθεση που η νιότη σας προσφέρει, σας καλώ να εμπλακείτε πραγματικά. Να μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Σύλλογος είναι άχρωμος κι άγευστος πολιτικά και κομματικά και οι θέσεις και προτάσεις του, πρέπει να στηρίζονται πάντα σε αρχές και αξίες. Της ιστοριμίας και της δικαιοσύνης.

Εύχομαι σε όλους μας το Νέο Έτος 2025 να είναι ειρηνικό κι ευλογημένο. Να είναι δημιουργικό και χαρούμενο. Εύχομαι Υγεία σε σας και τις οικογένειές σας. Κι ο παντοδύναμος και πανάγαθος Θεός να προστατεύει την Ελλάδα μας, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους απόστρατους συναδέλφους μας.

Χρόνια πολλά

Καλή Χρονιά σε όλους

Σμήναρχος (ΤΤΗ) ε.α. Βασίλης Τσιλιγιάννης  
Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ.