

Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
Απόφοιτος ΣΤΥΑ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας

Λάρισα, 01-9-2016

**Από τη Συστηματική Υποβάθμιση της ΣΤΥΑ στην
Οριστική Εξαφάνιση.
Οι Ευθύνες του κ. Καμμένου**

Η επιστολή που στάλθηκε από τον υποφαινόμενο στις 09 Απριλίου 2016 στον ΥΕΘΑ κ. Καμμένο σχετικά με τη διάλυση της ΣΤΥΑ, η οποία περιλαμβάνονταν στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου περί «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», είχε ως επίλογο τα εξής:

Κύριε υπουργέ,

Οι δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοι της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, και ΣΙΡ προσβλέπουν όχι μόνο στο ρεαλισμό αλλά και στην ευαισθησία σας περιμένοντας με αγωνία την απόφαση που θα διατηρεί ή θα αναβαθμίζει πραγματικά το όνομα των σχολών το οποίο αποτελεί την ιδιαίτερη ταυτότητα της διαδρομής τους στην Π.Α. **Μην συνδέσετε το όνομά σας με τη διάλυση ιστορικών σχολών** για την δήθεν εξοικονόμηση λίγων ευρώ που αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ. **Οι απόφοιτοι της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ δεν θα το συγχωρήσουν ποτέ και σε κανένα.**

Δυστυχώς ο ΥΕΘΑ κ. Καμμένος αγνόησε κάθε έκκληση των 13.500 χιλιάδων αποφοίτων της ΣΤΥΑ οι οποίοι του ζητούσαν να μην βάλει την υπογραφή του στη διαγραφή της ραχοκοκαλιάς της σύγχρονης ιστορίας της Π.Α. Είναι υπεύθυνος για το ανοσιούργημα που έγινε νόμος και οδήγησε στο εκτελεστικό απόσπασμα τις σχολές ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ χωρίς κανένα πραγματικό και ουσιαστικό λόγο παρά μόνο για την ικανοποίηση όσων θεωρούν τις σχολές αυτές και τους αποφοίτους εφιάλτη στον αχαλίνωτο ναρκισσισμό τους και την ανασφάλεια της εξουσίας.

Έχει πολλές φορές δημοσιευθεί ότι το 1994 ο περιβόητος πρώην Υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρυ Κίσινγκερ σε μια συνάντηση υψηλά ισταμένων στην Ουάσινγκτον δήλωσε.

"Ο λαός των Ελλήνων είναι αναρχικός και δύσκολος να τιθασευθή. Γι' αυτό πρέπει να τον χτυπήσουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ίσως αναγκασθεί να συμμορφωθεί. Εννοώ να πλήξουμε τη γλώσσα του, την θρησκεία του, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε την δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, ώστε να μην μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, στην Ανατολική

Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή την νευραλγική περιοχή στρατηγικής σημασίας για μας".

Αν και η συγκεκριμένη δήλωση έχει αμφισβητηθεί και διαψευσθεί φαίνεται ότι τη λογική της ζήλεψαν διάφοροι αυτοαποκαλούμενοι φορείς της αλλαγής (πάντα για τους άλλους!-ποτέ για τον εαυτό τους) καθώς για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι που έκαναν πραγματικότητα την αρρωστημένη επιθυμία κάποιων για τη διάλυση των σχολών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και ΣΙΡ. Δηλαδή να πλήξουν καίρια και ανεπανόρθωτα την ταυτότητα και τα ιστορικά αποθέματα χιλιάδων αποφοίτων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι σχολές ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1950, λίγο μετά το τέλος του Β' ΠΠ και του εμφύλιου σπαραγμού που ακολούθησε. Σ' αυτά τα 65 χρόνια γέμισαν με λαμπρές σελίδες την ιστορία της Π.Α και συνέβαλαν καθοριστικά στην υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής κυριαρχίας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο Πέλαγος όπου μαίνεται ο ακήρυχτος πόλεμος από το 1974 και χτυπάει η καρδιά της Π.Α. Κάποιοι αποφάσισαν με ένα άρθρο πέντε σειρών να διαγράψουν αυτή την ιστορία και την τεράστια προσφορά.

Από το 1992, η εισαγωγή μαθητών στις σχολές Υπαξιωματικών (Ανώτερη Εκπαίδευση) γίνεται μέσω του συστήματος των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Με την εισαγωγή των σπουδαστών στη ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, και ΣΙΡ, μέσω του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων το επίπεδο των δοκίμων έχει φτάσει σε τέτοιο αξιοζήλευτο βαθμό που είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει παγκόσμιο μέτρο σύγκρισης. Οι βάσεις εισαγωγής των σχολών αυτών είναι βάσεις ζηλευτών Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών σχολών. Μόλις προχθές ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Όπως προκύπτει απ' αυτές οι βαθμολογίες εισακτέων στις Σχολές των ΕΔ είναι:

	<u>Βαθμός Πρώτου</u>	<u>Βαθμός Τελευταίου</u>
ΙΚΑΡΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ	19136	17786
ΙΚΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	19367	18625
ΣΤΥΑ	18745	16345
ΣΥΔ	18741	17596
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ	18572	16095
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ	18349	17642
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ	19057	17662
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	18448	17838
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ	16304	14532
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ	16717	15678
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)	17128	14790

Γενικότερα είναι λυπηρό ότι εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιοι με βαθμούς 1,5 στα ΤΕΙ και 5 στα πανεπιστήμια. Εκατόν δέκα επτά (117), δηλαδή ένα στα τέσσερα από τα συνολικά 465 τμήματα εκ των οποίων τα 20 σε πανεπιστήμια και τα 97 σε ΤΕΙ– θα δεχθούν υποψηφίους με βαθμολογίες κάτω από τη βάση. Κάποιοι απ' αυτούς αργότερα, καθώς όλοι θα καταστούν πτυχιούχοι, θα είναι εν δυνάμει Υπουργοί Εθνικής Αμύνης και βέβαια κανείς δεν θα ενοχλείται που θα στέκεται προσοχή σε τέτοιας διάνοιας προσωπικότητες.

Από τους αριθμούς είναι ολοφάνερο το υψηλό επίπεδο όλων των επιτυχόντων στις στρατιωτικές σχολές. Η ΣΤΥΑ και η ΣΥΔ βρίσκονται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τις σχολές αξιωματικών και για άλλη μια φορά μπροστά από τη σχολή Ευελπίδων-ΟΠΛΑ. Αυτή την πραγματικότητα κάποιιοι, στρουθοκαμηλίζοντας, δεν θέλουν να τη δουν! και αφού δεν συμφωνεί η πραγματικότητα μαζί τους, τόσο το χειρότερο για την ίδια. Άλλωστε πως θα επιβεβαιωθεί ο ρόλος της μεσσιανικής αντίληψης που επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους όταν δεν μπορούν να αλλάξουν την πραγματικότητα σύμφωνα με τις επιθυμίες τους;

Ο σκοπός αποκάλυπτος και το μέσο πρόσφορο, η σταδιακή και συνεχής υποβάθμιση έως την οριστική απαξίωση και εξαφάνιση των σχολών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ και ιδιαίτερα της ΣΤΥΑ που η αριθμητική της δύναμη ενοχλεί, πως;

α. Αφαίρεση της διοίκησης της σχολής από απόφοιτο της ΣΤΥΑ. Κανείς άραγε απόφοιτος της σχολής δεν είναι ικανός να διοικήσει τη σχολή προέλευσής του; Τέτοια απαξίωση για την ποιότητα των στελεχών; Τότε γιατί τόσα έξοδα για μαθήματα, σχολεία, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις κ.λ.π. που αφορούν και τη διοίκηση; Μέχρι το 2011 είχαν αυτή την ικανότητα και ως δια μαγείας την απώλεσαν;

β. Αφαίρεση της οργανικής θέσης του βαθμού του Σμχου. Εξαίρετοι απόφοιτοι της ΣΤΥΑ υπήρξαν στο παρελθόν, ως Σμήναρχοι, διοικητές της 123 ΠΤΕ (Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης) και άλλων μονάδων.

γ. Ακολούθησε νέο νομοθέτημα με αφαίρεση του καταληκτικού βαθμού αποστρατείας ως Σμχου με αυτό του Ασμχου.

δ. Τελειωτικό χτύπημα η διάλυση της σχολής και η ταπείνωση των 13.500 αποφοίτων και των οικογενειών τους.

ε. Επόμενος σκοπός και διακαής πόθος η ίδρυση σώματος υπαξιωματικών με καταληκτικό βαθμό του Ανθστη, αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο, άλλωστε ο επιμένων νικά, καθώς, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος στο πρόσωπο του ΥΕΘΑ κ. Καμμένου ο οποίος με την ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων ανδριάντα προς τιμήν του Μονίμου Υπαξιωματικού, που πραγματοποιήθηκε στο Άλσος Ελληνικού Στρατού στο Γουδί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015 μεταξύ άλλων δήλωσε. «*Αν, δηλαδή, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για ένα αμερικανικό μοντέλο, με τη δυνατότητα εξέλιξης των υπαξιωματικών σε μία δική τους ξεχωριστή επετηρίδα, όπου θα φθάνουν πλέον στο βαθμό του Στρατηγού*». Τις προάλλες στη βουλή κατά τη συζήτηση του επίμαχου νομοσχεδίου δήλωσε: «**δυστυχώς άκουσα ότι πρέπει να δίνουμε το βαθμό του Ταξιάρχου σε Υπαξιωματικούς**»

Αν δεν πρόκειται για σύγχυση και λεκτικές ακροβασίες φαίνεται ότι από την «εξαντλητική» συζήτηση με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν μπόρεσε, με το νέο νόμο, να πάει παραπέρα από το βαθμό του Ασμχου και αυτό μάλλον ως μεγαλοψυχία του θα ήθελε να το εκλάβουμε.

Στην ίδια εκδήλωση ο ΥΕΘΑ δήλωσε: «*Ο ανδριάντας, που σήμερα έχω την τιμή να αποκαλύψω, μαζί με τους αρχηγούς και τον πρόεδρο, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στον Έλληνα Υπαξιωματικό. Στον αφανή αυτό ήρωα που με πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού υπηρετεί την πατρίδα μας*»

και δίνει έναν καθημερινό αγώνα για την προάσπιση των εθνικών μας συνόρων».

Προφανώς κ. Υπουργέ ο «ήρωας» αυτός που με αυταπάρνηση και αγνό πατριωτισμό (φαντάζομαι ότι από αγνό πατριωτισμό υπηρετούν την πατρίδα, ο ΥΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ.λ.π, έως τον τελευταίο στρατιώτη) είναι υπαρκτό πρόσωπο, και όχι αφανής, που έχει προσωπικότητα, ανάγκες προσωπικές, οικογενειακές και πάνω απ' όλα αξιοπρέπεια που πρέπει να γίνεται σεβαστή. Φαίνεται όμως ότι για κάποιους η τιμή στους υπαξιωματικούς αρμόζει μόνο για τους πεσόντες, άντε και τους αφανείς! Ας μην ξεχνάει όμως κανείς ότι στην πατρίδα μας έχουμε **Εθνικές** Ένοπλες Δυνάμεις και όχι αυτοκρατορικές.

Κανείς δεν μπορεί καλόπιστα να αποδεχτεί ότι η ψήφιση των συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου υπαγορεύθηκε από την πραγματική πρόθεση αναβάθμισης των σχολών αυτών. Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια επιδίωξης πραγματικού διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους. Η κατάθεση του σχεδίου νόμου περιελάμβανε την τακτική του απόλυτου αιφνιδιασμού των συλλόγων λες και επρόκειτο για εχθρούς. Ο προσχηματικός χαρακτήρας των αναφορών για τη διάλυση των σχολών προκύπτει αβίαστα από τα εξής:

Σύμφωνα με την έκθεση συνεπειών της ρύθμισης που συντάχθηκε από το ίδιο το ΥΠΕΘΑ (Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας) η διάλυση **επιβλήθηκε «ως εκ τη επιτασσόμενης από την τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση ανάγκης επίτευξης οικονομίας κλίμακας μέσω της εξοικονόμησης πόρων και προσωπικού».**

Αλλά ας πάμε και στο επιχείρημα περί εξοικονόμησης πόρων και προσωπικού.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ Παρ Ι1 «η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για τη νέα σχολή θα εξαρτηθεί από το Προεδρικό διάταγμα ενώ **μόνο μέρος** της δαπάνης αυτής αναμένεται να αντιρροπηθεί λόγω της εξοικονόμησης που θα προκύψει από τη σταδιακή κατάργηση των σχολών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και ΣΙΡ».

Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι η εφαρμογή του νόμου θα απαιτήσει περισσότερα χρήματα καθώς δεν νοείται ουσιαστική αναβάθμιση χωρίς τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της σίτισής, των εγκαταστάσεων κ.λ.π. Στην πραγματικότητα βέβαια, και υπό το βάρος της άθλιας δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, δεν θα γίνει τίποτα. Όλα τριγύρω αλλάζουνε μα όλα τα ίδια μένουν.

Είναι γνωστό κ. Υπουργέ ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως ΥΕΘΑ πολλές φορές αναφέρατε ότι αποκρούσατε την απαίτηση των δανειστών για απολύσεις προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ και ότι δεν πρόκειται όσο εσείς ηγείσθε του Υπουργείου να επιστρέψετε κάτι τέτοιο. Δυστυχώς κ. Υπουργέ με τη δική σας υπογραφή επιτρέψατε τη διάλυση των ιστορικών σχολών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και ΣΙΡ με μνημονικά κριτήρια όπως φαίνεται στην έκθεση συνεπειών της ρύθμισης του ΥΠΕΘΑ.

Και αν δεχτούμε καλόπιστα κ. Υπουργέ τα επιχειρήματα για τη διάλυση των σχολών, **το αμείλικτο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί αρνηθήκατε όλες τις προτάσεις για την ονομασία της νέας σχολής; Τι ήταν αυτό που θα εμπόδιζε την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στο νομοσχέδιο περί αναβάθμισης, εξοικονόμησης πόρων και άλλα ηχηρά αν η ονομασία της σχολής ήταν διαφορετική και σύμφωνα με τις προτάσεις των ενδιαφερομένων;**

Ο ανομολόγητος σκοπός λοιπόν ήταν διάλυση και η εξαφάνιση του ονόματος, η αφαίρεση της ταυτότητας, το καίριο πλήγμα στην υπερηφάνεια και την τιμή που αυτό συνοδεύει. Δεν αντέχεται το κύρος της ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ και η κοινωνικά υψηλή θέση που έχουν κατακτήσει.

Καμία διάθεση κατανόησης κ. Υπουργέ της ευαισθησίας και των εκκλήσεων των αποφοίτων ΣΤΥΑ. Ως πολιτικός, ευαίσθητος σχεδόν σε όλα τα αιτήματα του φιλικού σας περιβάλλοντος. Φορώντας τη στρατιωτική στολή, όπως το συνηθίζετε, άκαμπτος σκληρός, αυστηρός, ανένδοτος με τους χιλιάδες αποφοίτους των σχολών ΑΣΣΥ της Π.Α.

Είναι κοινός τόπος ότι ήταν η ευαισθησία περί των εθνικών θεμάτων που έστρεψε πολλούς από τους συναδέλφους μας στους ΑΝΕΛ και σας εμπιστεύτηκαν κ. Καμμένο. Προφανώς αυτή η ευαισθησία ήταν καλοδεχούμενη από σας και την επιζητούσατε. Η ευαισθησία όμως που αφορά στη στρατιωτική και κοινωνική ταυτότητα, την τιμή και την αξιοπρέπεια των αποφοίτων ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και ΣΙΡ είναι γραφικότητα και αντίδραση συναισθηματικού περιεχομένου. Επιλεκτική ερμηνεία της ευαισθησίας κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του ηγεμόνα με βάση το συμφέρον του και τις ισορροπίες που το εξυπηρετούν.

κύριε Υπουργέ προκαλούμε εσάς και οποιονδήποτε άλλο να προχωρήσει στην κατάργηση των σχολών υπαξιωματικών της Π.Α. Υιοθετήστε το σύστημα των ΗΠΑ σε όλες του τις παραμέτρους και όχι αλα καρτ όπως συμφέρει κάποιους και σας συμβουλεύουν. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν σχολές υπαξιωματικών διετούς και τώρα τριετούς διάρκειας. Έτσι η εξοικονόμηση προσωπικού και πόρων θα είναι μεγαλύτερη και κάποιοι θα απαλλαγούν οριστικά από τους ενοχλητικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που διεκδικούν από την πολιτεία αναγνώριση και μεταχείριση, ανάλογη των ικανοτήτων και της πραγματικής τους συνεισφοράς προς την ΠΑ. Δεν θα το κάνετε όμως κ. υπουργέ, ούτε εσείς, ούτε κανείς άλλος, διότι όλοι έχουν το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και γνωρίζουν πολύ καλά τι θα σήμαινε η κατάργηση των σχολών υπαξιωματικών για την αποτελεσματικότητα και ικανότητα του όπλου.

Αποφασίστε τι θέλετε, ποιοτικές και υψηλού επιπέδου σχολές υπαξιωματικών με υποψηφίους 18.000 μορίων και εξέλιξη έως το βαθμό του Σμχου όπως ήταν πάντα ή υπαξιωματικούς των ΗΠΑ, αποφοίτους βασικής εκπαίδευσης και περιορισμένων ικανοτήτων; Η κοινή λογική λέει ότι δεν μπορεί να τα έχετε και τα δύο, διαλέξτε.

Ας μην αυταπατάται κανείς, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα βρίσκεται πάντα μπροστά σας όσους εισάγονται στις στρατιωτικές σχολές με βαθμούς ανάλογους των καλύτερων πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών. Ήδη πολλοί από τους αποφοίτους των σχολών αυτών είναι φοιτητές πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών τμημάτων και πολύ σύντομα κάποιοι θα έχουν να σας επιδείξουν περισσότερα πτυχία και μόρφωση από πολλούς συναδέλφους τους διαφορετικής προέλευσης. Οι συμφοιτητές τους θα ηγηθούν της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Εσείς νομίζετε ότι αυτοί θα δέχονται αδιαμαρτύρητα, από μια μικρή μειοψηφία που αδικεί τους πάντες, την απαξίωση, την υποτίμηση και τον ταξικό ρατσισμό χωρίς αυτό να έχει συνέπειες; Επιτέλους αφαιρέστε τους παραμορφωτικούς φακούς και δείτε των ωμή πραγματικότητα.

κ. Υπουργέ,

Είναι φανερό ότι οι σκέψεις μου οδηγούνται και από το συναίσθημα, αλλά είναι το ίδιο συναίσθημα αγάπης προς την Π.Α και την πατρίδα, μην το αγνοείτε, μην το προσπερνάτε και μην το τσαλακώνετε.

Πάρτε πίσω το τερατούργημα διάλυσης της σύγχρονης ιστορίας της Π.Α. που φέρει την υπογραφή σας.

Καλέστε τους συλλόγους, την ΕΑΑΑ και όλους τους ενδιαφερόμενους και συζητήστε μαζί τους τρόπους που θα προάγουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των σχολών ΑΣΣΥ επ' ωφελεία της Π.Α.

Παραμερίστε όσους σας παρασύρουν, με τη δήθεν αυθεντία τους, σε μονοπάτια δύσβατα και επικίνδυνα.

Αποδείξτε ότι έχετε τη γενναιότητα να αναγνωρίζετε λάθη και διορθώστε έγκαιρα τη μεγάλη αδικία που επιφυλάξατε για τους αποφοίτους ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ. Να είστε βέβαιος ότι θα σας αναγνωρισθεί και θα σας πιστωθεί.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα επαναλάβω ότι, δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ και σε κανένα και θα συνεχίσουμε τον αγώνα, ανένδοτα, μέχρι την τελική δικαίωσή μας. Ενωμένοι, δυνατοί, αποφασιστικοί, με πίστη ακλόνητη για το δίκαιο του αγώνα μας θα διεκδικήσουμε πίσω όλα όσα μας αφαιρέσατε. Αυτή είναι κόκκινη γραμμή κ. υπουργέ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ! και δεν επιδέχεται συμβιβασμούς και εκπτώσεις.

Όπως είπε και ο Μαχάτμα Γκάντι, «Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς».

ΥΓ. Επίκαιρο το εξαιρετο ποίημα του συναδέλφου μας ποιητή, Ασμου ε.α. Ηλία Σβάρνα, αποφοίτου ΣΤΥΑ. Από την Ποιητική Συλλογή «Φουρτουνιασμένοι Ουρανοί» έκδοση 2000.

ΣΤΥΑ (Του Δαίδαλου Εργαστήρι)

Στη χώρα των θεών και του Πινδάρου

σιμά στο λίοχαρο της Πάρνηθας θείο βουνό
τα ουράνια χνάρια με οδήγησαν του Ικάρου
στον Μυθικό Δαίδαλο το σχολειό.

Την θεϊκή του γνώση να σπουδάσω και σοφία
στον Ολύμπιου Ηφαίστου το αμόνι να σφυρηλατηθώ
στο σύγχρονο του Δαίδαλου εργαστήρι
που το ονομάζουν **ΣΤΥΑ**
να σμιλευτώ στα ασάλινα φτερά με την ανδρεία
αντάξιός εκείνου να γενώ.

Με όπλισες **μάνα ΣΤΥΑ** την ψυχή μου και τα χέρια
με λάμπρυνες το νου και την καρδιά
τον Ίκαρο με σιγουριά να τον κρατώ ψηλά στ' αστέρια
ποτέ μη ξαναλιώσουν τα φτερά.

Αν ανατρέξει κάποιος στο επίσημο website της Π.Α
(www.haf.gr/career/academies/stya/) θα διαβάσει για τη ΣΤΥΑ: «*Το Ελληνικό πνεύμα δημιουργικό και πάντοτε πρωτοπόρο, συνέλαβε με το μύθο του Δαίδαλου την πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει τους ουρανοί με τον πρώτο Αεροπόρο, τον Ίκαρο. Χιλιάδες χρόνια αργότερα Έλληνες τεχνικοί, οδηγούμενοι από τις ίδιες ανησυχίες με αυτές του Δαίδαλου και χωρίς να έχουν αξιόλογη πείρα, συντηρούσαν τα πρωτόγονα Αεροσκάφη της εποχής τους.....*».

Ως λαός εμπνεόμαστε από τη χιλιόχρονη ιστορική μας κληρονομιά, τους μύθους και τα κατορθώματα των προγόνων μας. Εάν οι προθέσεις ήταν αγνές δεν θα ήταν ουσιαστικό και κρίσιμο κ. υπουργέ το όνομα της νέας σχολής να σηματοδοτεί την αναβάθμιση που ευαγγελίζεσθε ότι θέλετε να πετύχετε; θεωρητικά, θα αντέχατε το νέο όνομα να είναι, «Στρατιωτική Σχολή Δαιδάλων (ΣΣΔ)» που θα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες, όπως και η σχολή Ικάρων, διατηρώντας ως κατευθύνσεις τα ιστορικά ονόματα των σχολών;
«ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα».

Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας

Απόφοιτος ΣΤΥΑ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας